

beeldend kunstenaar

aan burgemeester en weth. der gem. bloemendaal, die prachtige gem. verpest door rotzooi

Geachte heer Heerze, ONZE JEUGD WORDT OPGEVOED IN ROTZOOI. MAKEN!!!!
we laten het zo want we doen niets, niks godverdomme!!!

Na ons gesprek van enige tijd geleden heb ik totaal niets gemerkt van een reactie van uw kant, net zoals ik indertijd, na een uitvoerig gesprek met de toenmalige burgemeester mevrouw Snoek, die nauwkeurig al mijn aanbevelingen aangaande de voortdurende rotzooi in de gemeente Bloemendaal noteerde, althans dat leek zo, NIETS tastbaars merkte. Ik houd jullie verdomd goed in de gaten, hoor!

Enige jaren geleden hebben ze 'De nachtgaal' die schitterende hystorische villa gesloopt, ondanks dat er meer dan 1.000 mensen ertegen hebben geprotesteerd. Er kwam desondanks een mislukte toren van babel schaamteloos genoemd: 'Nachttegaal residents'. Evenzo ging het met de bomen die daar stonden, ondank vele protesten toch stiekem gesloopt! Waarom in Gods Naam! Zo is het gegaan met de villa Lindenheuvel, met de antieke gevels aan het kerksplein. Ja, men zou de stenen opslaan om de gevels elders te herbouwen, of zoiets; maar waar zijn de stenen gebleven... ik vrees verdonkeremaand! Ach, na een aantal jaren is men het wel vergeten, kunnen we dat bouw materiaal verpatsen, is het niet?

Nù weer het marinehospitaal terrein, god verdomme! DAT MÓET, GODVERDOMME AFGELOPEN WEZEN! Ze hebben dat architectonische hoogstandje (marine hospitaal) letterdoor de gehaktmolen gedraaid, schànde! Ik zou me als 'autoriteit' rot schamen, verdomme! Wat zijn jullie voor a-kulturele niets nutten? ! ! !

Wat er in Utrecht met de burgemeester-verkiezingen gebeurde zie ik binnen afzienbare tijd ook hier plaats vinden n.l. dat de verkiezingen worden geboycot en terecht want we worden platweg besodemieterd! Bewijs het tegendeel niet met mooie, vriendelijke praatjes, maar inderdààd door dat verdomde slechte plan wat jullie willen doorvoeren af te blazen en onmiddelijk! Anders gaan we binnen een termijn van 14 dagen over naar plan B en dan is het niet best voor jullie, geloof dat maar niet. Maar zonder geloof zal het niet gaan, dat zullen jullie merken.

Ben ook nog woest over de onbehoorlijke wijze waarop ik bij ons gesprek behandeld ben. U bent niét de eerste de beste, tòch, nee, dat ben IK! Weten we eindelijk wie dat is. 'Spreekuur van de wethouder, tòch....maar de wethouder was niet op tijd en had eigenlijk geen tijd, slecht een kwartier, schandalig! Wat stelt zo'n spreekuur in feite voor: niets---NIETS. Zo wordt het volk behandeld, geen wonder dat men er niet meer in gelooft.

Waar blijven de noodzakelijk vuilnisbakken, die niet kapot getrapt kunnen worden en die eindelijk groot genoeg zijn? Doe het maar niet, want dat kost een paar tientjes extra en dat kan niet van de begroting af want er moet ook nog presentiegeld betaald worden, wegen moeten worden vernieuwd evenals de riolering, toch?

Ik verwacht van u en burgemeester en wethouders dat ze per omgaande adequaat antwoorden en geen gedraai hoe vriendelijk ook, want dat nemen we niet!
Beleefde groet,

Met de meeste HOOGACHTING,
uw nederige dienaar,

Henk Ames
beeldend kunstenaar



p.s. Kom maar niet aan met de slappe actie 'NEDERLAND SCHOON', ben op het stadshuis in Velsen geweest, daar staat zo'n mooie ton van dat soort, kijk buiten.
p.s. dit schrijven gaat tevens naar de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, de landelijke pers, radio en t-v-. Dit wordt de afsluiting van plan A. Volgt plan B en als dat geen effect heeft volgt plan C, daarna plan D tot de Z toe!