

Hoi,

Vandaag vroeg je ons wat te schrijven over onze steiger in de vaart.

Wij hebben ons huis in 2013 gekocht. Het steigertje, dat erbij hoort en al decennia voor de deur ligt, was een kers op de taart. Het was bij gedogen, mits goed onderhouden, zo was het ons verkocht. Aangezien de steiger aan onderhoud toe was, hebben we hem grondig gerenoveerd, zodat hij er weer enkele decennia tegenaan kan.

Wij gebruiken de steiger nu als vertrekpunt voor mijn kayactochten over de vaart. Niks ingewikkelds, ik kan ten slotte maar 2 kanten op. Toch geeft het veel ontspanning heeft het me geholpen in moeilijke tijden mijn gedachten te ordenen. De buurjongen legt zijn bootje regelmatig aan en in de strengere winters trekken we hier onze schaatsen aan. Onze kinderen zijn nog te klein om er alleen op te mogen, maar ze vragen regelmatig of we erop kunnen, zodat ze alle diertjes kunnen bekijken die op en rond het water leven. Op erg warme dagen zijn we er zelfs vanaf gesprongen om verkoeling in het water te zoeken.

Wat ons stoort is het continu veranderende verhaal rond het steigerbeleid. Van geen probleem als het wordt onderhouden, tot alles wat er ligt mag blijven, tot 'we willen geen wildgroei van steigers die er al 30jaar liggen', tot 'we hebben foto's er mag niks nieuws bij', tot ze mogen blijven als je maar betaald... Het dient geen enkel doel, maar is wel een smet op het woonplezier aan de vaart.

Als recreatief gebruiker van steiger en vaart snap ik niet waar zo moeilijk over gedaan wordt. 99% van de steigers ligt er prima bij, die ene verrotte is door het riet opgeslokt en amper zichtbaar. Hoeveel tijd is er al verspild aan het zoeken naar oplossingen voor een niet bestaand probleem? Wij blijven in ieder geval nog veel meer tijd steken in het genieten van ons steigertje en de natuur eromheen.

Groetjes,
Een gezin aan de vaart

Ps. Met al het gedraaikont in het beleid hoeven wij ons steigertje niet perse met naam en huisnummer onder de aandacht van de beleidsmakers te hebben. Bedankt voor het begrip.