

Toen wij ons huis kochten aan de Leidsevaart als zijnde kluswoning. Was eigenlijk alleen de voorgevel nog noemenswaardig. Na 2 jaar zelf alles verbouwd te hebben en de woning in ere hersteld te hebben. Zijn wij dit voorjaar ingetrokken met het vooruitzicht van de fijne zomeravonden op onze steiger. Aan de achterzijde van ons huis hebben wij een tuin van zo'n 12 vierkante meter direct onder de spoordijk. Al is het meer dan een balkon willen wij voor ons dochtertje toch ook de vrijheidsbeleving van de mooie leidsevaart met de natuurrijke ervaring die de oever aan de overkant geeft. Het zwemmen in het water. Mooie vaartochten maken door de omgeving. En avonds met ze alle eten op de steiger geeft ons leef kwaliteit los van het geweld van de trein en de schaduw van de spoordijk.