

Geacht college en gemeenteraadsleden van de Gemeente Bloemendaal,

Toen ik vanmorgen vroeg mijn mail opende, zat daar een bericht in van overheid.nl/berichten over uw buurt Een dienst van de overheid waarmee je op de hoogte kunt worden gehouden over het wel en wee in je buurt. Vandaag ging het om een verleende omgevingsvergunning: iemand in de buurt heeft toestemming om een boom om te zagen. Ik ben dan niet blij dat er een boom sneuvelt, maar ik ben wel heel tevreden over het feit dat we hier met zoveel zorg en aandacht onze leefomgeving beheren. We zitten- ondanks omgeven door strand en bos- uiteindelijk in een overvol gebied. Bij mooi weer staat de Zandvoortse laan vast. Straks komt de Formule 1 er weer aan met alle logistieke ingrepen van dien. Geweldig hoe die organisatie verloopt, met al die vrolijke liefhebbers in het Oranje op de fiets naar het circuit!

Wat een schril contrast met de gang van zaken nu. Middels een lullig briefje met daarin onjuiste informatie dreigt onze directe leefomgeving op zeer korte termijn totaal omver geworpen te worden door hier een AZC te plannen. De meeste omwonenden zijn nog in shock: 30 nieuwe bewoners die in alle opzichten een andere taal spreken dan wij. Hoe kan de gemeente bewoners zo overvallen! Heel Nederland is al jaren bezig hoe we deze crisis van migratie op moeten vangen in het kleine Nederland. En Ter Apel raakt internationaal in het nieuws vanwege de mensonterende praktijken daar.

De laatste verkiezingsronde heeft laten zien dat de mensen in Nederland zich totaal niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek. Hoe kan het dat we zo keurig op micro-niveau worden geïnformeerd over bomenkap, maar nu ons dagelijks leven totaal op zijn kop gezet dreigt te worden, moeten we zo'n beetje alle informatie zelf halen!

En verder vind ik het ronduit misleidend dat er in de brief aan de bewoners hierover wordt gesuggereerd dat het onder anderen om Oekraïense vluchtelingen gaat, terwijl al bekend is dat het gaat om 30 minderjarige jongeren. Dat wakkert het wantrouwen tegen de overheid behoorlijk aan.

Het wordt sowieso heel moeilijk om dit project in goede banen te leiden. Heel Nederland kampt met gigantische personeelstekorten. Ook het COA en aanverwante organisaties. Hoe gaan deze lieve knuffelcoaches 30 veelal getraumatiseerde jongens, die een andere taal spreken, andere omgangsvormen hebben, vaak nog middenin hun pubertijd zitten, met de huidige onderbezetting gedegen begeleiden naar volwassenheid in een buurt waar niets te doen is? Het is voor ons al een ontzettend moeilijke opgave met onze eigen pubers gezien de verleidingen die vandaag de dag op de loer liggen.

Dit hele moeilijke project in deze omvang vraagt te veel van onze eigen gemeenschap. Helemaal daar het in het hart is gepland. Dat is echt te veel 'gevraagd' omdat het permanent aanwezig zal zijn. Feit is dat overheden dit probleem zelf ook onderkennen en AZC's om deze reden zo veel mogelijk aan de randen realiseren. In Aerdenhout zijn beiden onmogelijk, laat staan op permanente basis.

Afrondend wil ik u nogmaals zeggen dat ik me totaal niet gehoord voel over zo'n ingrijpend voorstel: even drie minuten inspreken of een briefje schrijven voor zoiets drastisch als het realiseren van een AZC naast je huis: dan zijn de verhoudingen toch totaal zoek! Jullie roeien misschien heel hard, maar de roeispanten raken al tijdens het water niet meer. We komen dus niet alleen niet meer vooruit, maar drijven ondertussen heel ver af van waar we naartoe willen in deze buurt en in dit land.