

Joods monument - art 40 vragen Hart voor Bloemendaal

Geacht college, geachte heer Heijink,

Tijdens een van de laatste vergaderingen bestuur en middelen vlak voor het zomerreces heb ik u vragen gesteld over de stand van zaken mbt het algemene oorlogsmonument op het Wildhoeftplantsoen achter de Hervormde Kerk in Bloemendaal. Ik heb begrepen dat daar een verandering zal plaatsvinden. Er zou daar ook een monument komen voor de meer dan honderd Joodse inwoners van Bloemendaal die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Dat er een Joods monument komt in Bloemendaal is fantastisch. Maar ik ben verbaasd dat dit monument wordt geplaatst op het Wildhoeftplantsoen. Ik heb de plek bezocht en wat ik daar heb aangetroffen is een prachtig verstillend ensemble dat naar mijn mening niet verstoord mag worden gezien de vele emoties die met deze plek en het monument samenhangen. De geschiedenis van de plek, de betekenis van het monument zijn mij duidelijk geworden uit onderzoek. Met ensemble bedoel ik uiteraard de gedenksteen en het beeld. Dat hoort bij elkaar. U vertelde mij dat het Joods monument daar niet alleen naast komt te staan maar dat het bestaande gedenkteken wordt gewijzigd. Dwz: een andere plek krijgt. U zei dat het gedraaid wordt. Dat lijkt mij een buitengewoon slecht voorstel. Ik wil u hierbij vriendelijk verzoeken om een andere plek voor het Joods monument te overwegen. Een plek die recht doet aan het Joods monument. Dat staat vast. Maar twee monumenten naast elkaar 'gepropt', dat lijkt me vragen om emotionele uitbarstingen omdat dit, zo is ook gebleken bij de kwestie van het monument in Bennebroek, uitermate gevoelig ligt. En terecht. Ik kan me dat zeer goed indenken, al heb ik persoonlijk de oorlog niet meegemaakt. Elke verandering, verplaatsing of aantasting van oorlogsmonumenten is vragen om moeilijkheden en waarom zouden wij elkaar dat aandoen? Daar komt bij dat wil de eenheid niet verstoord worden, meer ruimte nodig is om recht te doen aan de aanwezigheid van beide monumenten. Bloemendaal is een schitterende gemeente en ik denk toch dat we eer kunnen doen aan beide monumenten zonder afbreuk te doen aan de geschiedenis en de herinnering van onze inwoners.

Mijn vragen aan u:

1. Bent u bereid een andere plaats voor het Joods monument in overweging te nemen?
2. Zo ja, kunt u dit dan voorleggen aan de commissie bestuur en middelen?
3. Bent u bereid dit te overleggen met de Joodse organisaties om in samenwerking te zoeken naar een geschikte en prominente plek in onze gemeenschap voor het Joodse monument?
4. Als u hiertoe niet bereid bent, zie 1, 2 en 3, wilt u dan uitleggen waarom u daartoe niet bereid bent?
5. Hebt u de bevolking geraadpleegd over de wijziging van het bestaande oorlogsmonument? Zo ja, wat was de reactie op de voorgestelde wijziging?

Graag verneem ik van u voordat sprake is van een onomkeerbare situatie.

Mvrgr,

Marielys Roos
Hart voor Bloemendaal